

DR. ABDULLAH AHMED EL-YUSUF



İMAM HÜSEYİN

aleyhisselam

FATİMA ANA YAYINLARI



HADİSLER IŞIĞINDA
HZ. İMAM HÜSEYİN
(a.s)

Yazar:

Dr. Abdullah Ahmed el-Yusuf

Çeviri:

Selman Uğur CAN
selmanugurcan@gmail.com

FATİMA ANA YAYINLARI

FATIMA ANA YAYINLARI: 01

Eserin Adı:

Hadisler Işığında Hz. İmam Hüseyin (a.s)

Yazarı:

Dr. Abdullah el-Yusuf

Çeviri:

Selman Uğur Can

Kapak & Mizanpaj

neva

Baskı: Ekim 2018

İsteme Adresi:

Turgut Özal Mh. 65. Sk. No: 12 D/3

Esenyurt – İstanbul

Tel: 0543 218 12 13

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	7
İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) MENKİBELERİ	10
İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s) Hz. Resulullah (s.a.a) Nezdindeki Konumu:.....	11
1-) " <i>Onlar (a.s) Cennet Gençlerinin Efendileridir</i> "	11
2-) " <i>Onları (a.s) Seven Beni Sevmiştir</i> "	12
3-) <i>Onları Sevmenin ve Buğç Etmenin Karşılığı</i> :.....	13
4-) <i>Onların İkisi İster Otursun İster Kalksın İmamdırlar</i> :...	17
5-) <i>Yeryüzü Ehlinin En Hayırlısı</i> :.....	17
6-) <i>Dünyadaki Reyhanlarımdır</i> :	17
İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) HZ. PEYGAMBER (S.A.A) NEZDİNDEKİ KONUMU	20
İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ÖZEL FAZİLETLERİ .24	
1-) Yer ve Göklerin Ziyneti:	24
2-) Gök Ehli Arasında En Sevilen Kimse:.....	25

3-) Hz. Peygamber'in (s.a.a) İmam Hüseyin'i (a.s) Sevenlere Duası:	28
4-) Hz. Peygamber'in (s.a.a) İmam Hüseyin'i (a.s) Alnından ve Ağzından Öpmesi:	29
5-) Müminin Kalbinde [İmam Hüseyin'in (a.s)] Saklı Bir Marifeti Vardır:	31
6-) Hz. Peygamber'in (s.a.a) Oğlunu İmam Hüseyin (a.s) İçin Feda Etmesi:	31
İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ŞEMAILİ	34
1-) İnsanlar Arasında Hz. Peygamber'e (s.a.a) En Çok Benzeyen:.....	34
2-) İnsanlar Arasında Hz. Fatıma'ya (s.a) En Çok Benzeyen:.....	36
3-) Heybeti ve Güzelliği:.....	36
İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) HUSUSİYETLERİ.....	41
1-) 9 Pak İmamların (a.s) Babasıdır:.....	41
2-) Şehitlerin Efendisidir:	43
3-) Şifanın Toprağında Olması:	44
4-) Ziyaretinin Bereketi:.....	45
İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyaretinin Üstünlüğü Hakkında Nakledilen Mütevatir Hadislerden Bazısı:	46
GASIP ABBASİ HALİFESİ MÜTEVEKKİL (L.A) ve İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) KABRİNİN YIKIMI	57

Bismillahirrahmanirrahim

"Ey Ehlibeyt! Allah, sizden ancak (her türlü) kiri gidermeyi ve sizi tertemiz pak kılmayı irade eder."

Ahzab, 33

ÖNSÖZ

İmam Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (a.s) Allah'ın pak kıldığı Ehlibeyt İmamlarının (a.s) üçüncüsüdür.

Kerbela Şehidi Hz. Hüseyin (a.s) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) reyhanı ve sevgilisi, pak torunlarının ikincisi, Ehl-i Aba'nın beşincisi, cennet gençlerinin efendisi, dünyada ve ahirette şehitlerin seydidir.

Hadis, tarih ve siyer kitapları; İmam Hüseyin bin Ali'nin (a.s) menkıbeleri, faziletleri, meziyet-

8 • Hadisler Işığında İmam Hüseyin (a.s)

leri, karakteri ve üstün özelliklerini anlatan hadis ve rivayetlerle dolup taşmıştır.

İmam Hüseyin'in (a.s), dedesi Hz. Resulullah (s.a.a) nezdinde ayrıcalıklı ve özel bir değeri vardır. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.a), gelecek Müslüman kuşaklara İmam Hüseyin'in (a.s) fazileti, büyük yeri, yüce makamı, ulu seviyesi ve değerini açıklamak adına her fırsatta Şehit torunu Hüseyin'e (a.s) beslediği derin sevgiyi ilan ederdi.

Bu özet eser İslam ümmetine Müslümanların önderlerinden olan; susuz, garip ve mazlum olarak şehit edilip kutsiyeti ve saygınlığı ayaklar altına alınan bir İmam'ı (a.s) hatırlatmak amacıyla; İmam Hüseyin (a.s) hakkında her iki fırkanın ana hadis, siyer ve tarih kitaplarında aktarılan en önemli ve göze çarpan menkıbeleri, faziletleri, üstün özellikleri ve yüce karakterini ele almaktadır.

Bu çalışmanın başka bir hedefi de Şehit İmam Hüseyin'e (a.s) olan sevgimiz ve aşkımızın temelsiz olmadığını; onu sevmek, onu ziyaret etmek, ona bağlı olmak ve yardım etmenin Hz. Resulullah'tan (s.a.a) aktarılan sahih ve muteber hadislere dayandığını gözler önüne sermektir. Nitekim bu aktarımlara göre İmam Hüseyin'e (a.s) sevgi beslemek Hz. Resulullah'a (s.a.a) sev-

gi beslemek, Ona düşman olmak Hz. Resulullah'a (s.a.a) düşman olmaktır. Onu sevenler iman ehli, ondan nefret edenler de nifak ehli kimselerdir.

Son olarak... "*Allah'a arınmış bir kalple gelen hariç, ne malın ne de çocukların fayda vereceği günde*"¹ bu kitabı amellerimin tartılacağı terazi kefesine koymasını ve beni, ahiretimde bu çalışmadan faydalandırmasını Allah'tan niyaz ederim. Şüphesiz O, pek ulu ve yüce, ümit edilen, umudun son noktası, rahmetin feyzin ve lütfun pınarıdır. Yardımı dilenen ancak O'dur.

***Abdullah Ahmed el-Yusuf, 14.12.1437 -
16.09.2016 / Katif – S. Arabistan***

1-Şuara, 88 - 89.

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) MENKİBELERİ

Hadis, tarih ve siyer kitapları, İmam Hüseyin'in (a.s) faziletini, yüce makamını ve ulu konumunu görmemizi sağlayan menkıbeleri ile dolup taşmıştır. Bu bağlamda İmam Hüseyin'in (a.s) menkıbeleri ve fazileti hakkında Hz. Resulullah'tan (s.a.a) aktarılan rivayetler nakledilmiştir.

Bu hadis ve rivayetleri iki kategoriye ayırmak mümkündür:

1-) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s) fazileti hakkında aktarılan hadisler.

2-) Özel olarak İmam Hüseyin'in (a.s) fazileti hakkında aktarılan hadisler; biz ilk kategorideki hadis-i şeriflerle başlayacağız.

İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s) Hz. Resulullah (s.a.a) Nezdindeki Konumu:

Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a), iki torunu Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin'in (a.s) kendi nezdindeki yüce konum ve mertebelerini belirten mütevâtir hadisler aktarılmıştır. Bunlardan bazıları:

1-) "Onlar (a.s) Cennet Gençlerinin Efendileridir"

1-) Ebu Said Hadremi'den şöyle dediği rivayet edildi: "Hz. Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: **'Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir.'**"²

2-) Ebu Ömer'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: **'Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir, babaları da onlardan daha üstündür.'**"³

3-) İbn-i Abbas'tan Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: **"Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Onları seven; beni sevmiş, onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiştir."**⁴

2-Sünen-i Tirmizi, s.1112 / 3768; Emâli, Şeyh Tusi, s. 236, 634/ 81; Müstedrek Ala Sahiheyne, c.3, s.182 / 4778; el-Bidaye ven'Nihaye, İbni Kesir, c. 6, s. 240; Usdu'l-Gabe, c.2, s.14.

3-Müstedrek Ala Sahiheyne, c. 3, s. 182 / 4780,

4-Tarih-i Dimaşk, c. 12, s. 132, h. 3427; Kenzu'l-Ummal, c.

2-) "Onları (a.s) Seven Beni Sevmiştir"

1-) Ebu Hureyre'den nakledildi, Hz. Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: **"Hasan (a.s) ve Hüseyin'i (a.s) seven beni sevmiş; onlardan nefret eden de benden nefret etmiştir."**⁵

2-) Ata'dan nakledildi: Hz. Peygamber'i (s.a.a) gören bir adam kendisine anlattı: Hz. Resulullah (s.a.a) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'i (a.s) bağrına basıp şöyle buyurdu: **"Allah'ım! Şüphesiz ben onları seviyorum; sen de sev."**⁶

3-) Usame bin Zeyd'ten: "Hz. Resulü Ekrem (s.a.a) şöyle buyurdu: **'Allah'ım! Şüphesiz ki ben ikisini seviyorum. O halde o ikisini seveni sen de sev.'**"⁷

4-) Abdullah'tan nakledildi: "Hz. Resulullah'ı (s.a.a) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s) ellerinden tuttuğu halde şöyle buyurduğunu işittim: **'Bu ikisi benim oğullarımdır. Onları seven beni sevmiş, onlara buğz eden bana buğz etmiştir.'**"⁸

12, s.119, h.34682; *Keşfu'l-Gumme*, c.2, s.152; *Biharu'l-Envar*, c.23, s. 303, h. 65.

5-*Sünen-i İbni Mace*, c. 1, s. 51, h. 143

6-*Mecmau'z-Zevaid*, c. 9, s. 179.

7-*Sünen-i Tirmizi*, s.1112, No: 3769; *Usdu'l-Gâbe*, c.2, s.15.

8-*Siyer A'lam en-Nubela*, c. 3, s. 284; *Tarih-i Dimaşk*, c.

5-) Hasan bin Hüseyin'den silsile ile aktarıldığı üzere: "Hz. Resulullah (s.a.a) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte geldi ve buyurdu ki: **'Allah'ı (c.c) ve Resulünü (s.a.a) seven bu ikisini sevsin'.**"⁹

6-) Selman'dan (r.a) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: **"Allahım! Şüphesiz ki ben onları seviyorum. Sen de onları ve onları sevenleri sev."**¹⁰

7-) Ebu Hureyre'den Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledildi: **"O ikisini [İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)] seven beni sevmiş; O ikisine buğz eden de bana buğz etmiştir."**¹¹

3-) Onları Sevmenin ve Buğz Etmenin Karşılığı:

1-) Selman'dan (r.a) Hz. Resulullah'ın (s.a.a)

14, s. 151, h. 3466; İbni Mesud'tan naklen, *Zhairu'l-Ukba*, s. 216; *Keşfu'l-Gumme*, c. 2, s. 222.

9-*Şerhu'l-Ahbar*, c. 3, s. 114, h. 1058.

10-*el-İrşad*, c.2, s.27; *Aded'ul Kaviyye*, s.352, h.13; *Ravzat'ul Vaizin*, s.183; *Bihar'ul Envar*, c.43, s.275, h.42; *el-Mucem'ul Kebir*, c. 3, s. 49, h. 2652, Ebu Hureyre'den naklen, hepsi bu yönde; *Kenz'ul Ummal*, c. 13, s. 666, h. 37697; *el-Bidaye ven'Nihaye*, İbni Kesir, c. 6, s. 239.

11-*el-Bidaye ven'Nihaye*, İbni Kesir, c. 6, s. 239

Hasaneyn¹² (a.s) hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: **"Onları seveni ben de severim. Benim sevdiğimi Allah da sever. Allah da sevdiğini Naim Cennetlerine alır. Kim de onlara buğz edip onlara zulüm ve düşmanlık ederse ben de kendisine buğz ederim. Benim buğz ettiğime Allah da buğz eder. Allah buğz ettiğini Cehennem azabına duchar eder. Onun kalıcı bir azabı olur."**¹³

2-) Selman'dan (r.a) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: **"Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır. Onları seven beni sevmiştir. Beni seveni Allah da sever. Allah kimi severse onu cennete alır. Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiştir. Bana buğz edene Allah da buğz eder. Allah kime buğz ederse onu ateşe atar."**¹⁴

12-İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) için kullanılan, her iki ismi de içeren özel ikil (müsenna) isim. (Çev.)

13-*el-Mucem'ul Kebir*, c. 3, s. 50, h. 2655; *Tarih-i Asbah*, c. 1, s. 72; *Tarih-i Dimaşk*, c. 14, s. 156, h. 3479; *Ferid'us Simtayn*, c.2, s.97, h.408; *Kifayet'ut Talib*, s. 422, *Kenzu'l-Ummal*, c.12, s.119, h.34284; *el-İrşad*, c. 2, s. 28, *Şerh'ul Ahbar*, c. 3, s. 101, h. 1032; *Menakıb-ı Şehri İbni Âsub*, c. 3, s. 382 (Enes bin Malik'ten rivayetle); *Ravzat'ul Vaizin*, s. 183; *Bihar'ul Envar*, c. 42, s. 280, h. 48.

14-*Müstedrek ala's Sahiheyne*, c.3, s.181, No: 4776; *Kenz'ul Ummal*, c. 12, s. 120, h. 34286; *İ'lam'ul Vera*, c. 1, s. 432.

3-) İbni Kavlaveyh el-Kummi, Kâmil'uz Ziyarat adlı eserinde Abbas bin Velid'ten, babasından, Hz. Ebu Abdullah'tan [(İmam Cafer Sadık (a.s)], Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Kim Hasan ve Hüseyin'e buğz ederse kıyamet günü yüzünde et olmadan haşrolur. Şefaetim de ona ulaşmayacaktır."¹⁵

4-) Sünen-i Tirmizi adlı eserde silsile ile Hz. İmam Ali bin Ebu Talib'in (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Resulullah (s.a.a) Hasan ve Hüseyin'in elinden tutarak şöyle buyurdu:

'Kim beni, bu ikisini ve anne-babalarını severse kıyamet gününde bulunduğum derecede benimle birlikte olur'."¹⁶

15-Kâmil'uz Ziyarat, s. 50 - 51, h. 122; Bihar'ul Envar, c. 43, s. 270, h. 32.

16-Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 641, h. 3733; Müsned-i İbni Hanbel, c. 1, s. 167, h. 576; Fezail'us Sahabe, İbni Hanbel, c. 2, s. 694, h. 1185; Tarih-i Bağdad, c. 13, s. 287; Usd'l-Gabe, c. 4, s. 104; Tarih-i Dimaşk, c. 13, s. 196, h. 3163, h. 3164; el-Menakıb, Harezmi, s. 138, h. 156; Tarih-i Asbahan, c. 1, s. 233, rakam: 361; Zehair'ul Ukba, s. 214; Kenz'ul Ummal, c. 13, s. 639, h. 37613; el-Umde, s. 403, h. 827, (Bu kaynakta hadisin orijinal haline ek olarak "anneleri" kelimesinden sonra "ve sünnetime tabi olarak ölürse" ibaresi yer almaktadır.); Şerh'ul Ahbar, c. 3, s. 382; Keşful Gumme, c. 1, s. 90; Bihar'ul Envar, c. 37, s. 72, h. 39.

5-) Mucem el-Kebir adlı eserde silsile ile İmam Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: **"Hz. Peygamber (s.a.a) Hasan ve Hüseyin'in elini tutarak buyurdu ki: 'Kim bu ikisini; babalarını ve annelerini severse kıyamet gününde bulunduğum derecede benimle beraber olur'."**¹⁷

6-) Ebu Zer el-Gaffari'den (r.a): "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'i (a.s) öperken gördüm. Buyuruyordu ki:

'Kim Hasan ve Hüseyin ile onların soylarını muhlisane bir sevgiyle severse; günahları 'Alic'¹⁸ dağlarının kum taneleri sayısı kadar olsa bile ateş yüzünü yakmaz. Yalnızca günahları onu imandan çıkaran günahlar olmasın'."¹⁹

17-*el-Mucem'ul Kebir*, c. 3, s. 50, h. 2654; *el-Mucem'us Sagir*, c. 2, s. 70, (Her ikisi de Ali bin Cafer'den, kardeşi İmam Kazım'dan (a.s), babalarından (a.s) naklen); *Siyer A'lam en'Nubela*, c. 3, s. 254 (İmam Zeynelabidin'den (a.s), Babasından (a.s) Dedesinden (s.a.a) naklen); *Kenz'ul Ummal*, c. 12, s. 103, h. 34196; *Emali*, Şeyh Saduk, s. 299, h. 337; *Kamil'uz Ziyarat*, s. 52, h. 128; *Bişaret'ul Mustafa*, s. 32 ve s. 52, (son üçü Ali bin Cafer'den, kardeşi İmam Kazım'dan (a.s), Babalarından (a.s) naklen); *Bihar'ul Envar*, c. 37, s. 37, h. 5.

18-Başlangıcı Yemame yakınlarından Dihane'de başlayan, sonu Necd'e varan ve geniş alan kaplayan sıradağlar, *Misbah'ul Munir*, s. 425.

19-*Kamil'uz Ziyarat*, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s. 50, h. 119; *Bihar'ul Envar*, c. 43, s. 269 - 270, h. 29.

4-) Onların İki İster Otursun İster Kalksın İmamdırlar:

1-) Hz. Resulü Ekrem (s.a.a) buyurdu ki:

"Bu iki oğlum ister otursun isterlerse de kalksın İmamdırlar."²⁰

5-) Yeryüzü Ehlinin En Hayırlısı:

1-) Hz. Resulü Ekrem (s.a.a) buyurdu ki:

"Hasan ve Hüseyin, benden ve babalarından sonra yeryüzü ehlinin en üstünüdür."²¹

6-) Dünyadaki Reyhanlarımdır:

1-) İbni Ömer'den, dedi ki: "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim:

'Hasan ve Hüseyin dünyadaki reyhanlarımdır'."²²

2-) Abdullah bin Ömer'den, Ömer'den, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hasaneyn (a.s) hakkında şöyle buyurduğu rivayet edildi:

20-Bihar'ul Envar, c. 16, s. 307.

21-el-Muhtasar, Hasan bin Süleyman el-Hilli, Mektebet'ul Haydariyye, baskı yılı: h. 1424, s. 165, rakam: 180.

22-Sünen-i Tirmizi, s. 1113, rakam: 3770; Tarih-i Hulefa, Suyuti, s. 214; Usdu'l-Gabe, c. 2, s. 22; Menakıb, İbni İ Şehri Âşub, c. 4, s. 83.

"Onların ikisi dünyadaki reyhanlarımdır."²³

3-) Ya'la'dan nakledildi: "İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) koşarak Hz. Resulullah'ın (s.a.a) yanına geldiler. Birini bir kolunun altına ötekini de diğer kolunun altına aldı. Sonra buyurdu ki:

'Bu ikisi benim dünyadaki reyhanlarımdır. Beni seven onları da sevsin'."²⁴

4-) Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayetle: "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna çıktım, İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) önünde ve kucağında oynuyorlardı. Arz ettim ki: Ey Allah'ın Resulü! Onları seviyor musun? Buyurdu ki:

23-*Sahih-i Buhari*, c. 3, s. 1371, h. 3543 ve c. 5, s. 2234, h. 5648; *Sünen-i Tirmizi*, c. 5, s. 657, h. 3770 ("onların ikisi" ibaresinin yerine "şüphesiz Hasan ve Hüseyin" diye geçer); *Müsned-i İbni Hanbel*, c. 2, s. 405, h. 5679 ve s. 452, h. 5947; *Fezail'us Sahabe*, İbni Hanbel, c. 2, s. 782, h. 1390; *Sahih-i İbni Habban*, c. 15, s. 426, h. 6969; *el-Mucem'ul Kebir*, c. 3, s. 127, h. 2884; *el-Musannaf*, İbni Ebi Şiybe, c. 7, s. 514, h. 16; *Müsned Ebi Ya'la*, c. 5, s. 287, h. 5713; *Tehzib'ul Kemal*, c. 6, s. 401, h. 1323; *Müsned-i Tayalisi*, s. 261, h. 1928; *Siyer A'lam en-Nubela*, c. 3, s. 281; *Usdu'l-Gabe*, c. 2, s. 26; *el-İsabet*, c. 2, s. 68; *el-Bidaye ven'Nihaye*, c. 6, s. 238.

24-*Tarih-i Dimaşk*, c. 13, s. 212, h. 3203; *Zehair'ul Ukba*, s. 217 Said bin Raşid'ten naklen; *Keşf'ul Gumme*, c. 2, s. 272.

'Nasıl sevmeyeyim?! Onlar dünyada kokladığım reyhanlarımdır'."²⁵

İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s), faziletleri ve dedeleri Hz. Resulü Azam (s.a.a) nezdindeki konumlarını anlatan hadisler çok; kapsamlı ve mütevatirdir. Hz. İmam Hasan-ı Mücteba (a.s) ve Hz. İmam Hüseyin Şehid-i Kerbela (a.s)'ın faziletleri ve Dedeleri (s.a.a) nezdindeki konumlarını açıklayan hadisleri, her iki ekolün kaynaklarından aktardım ki onları sevmenin vücutiyeti, yüce faziletleri ve üstün konumları ümmete aşikâr olsun. Ve bilinsin ki onlara buğz eden Hz. Resulullah'a (s.a.a) buğz etmiş; Hz. Resulullah'a (s.a.a) buğz eden de İslam dininden çıkmıştır.

25-*el-Mucem'ul Kebir*, c. 4, s. 157, h. 3990; *Tarih-i Di-maşk*, c. 14, s. 130, h. 3422; *Uyun'ul Akhbar Fi Menakıb'il Akhyar*, s. 52 (Benzer rivayet); *Siyer A'lam en-Nubela*, c. 3, s. 282 ("kucağında" kelimesinin yerine "bağrında" ibaresi vardır); *Kenz'ul Ummal*, c. 13, s. 671, h. 37712 (Ebu Nuaym'den, Said bin Malik'ten naklen, "kokladığım" ibaresi yoktur); *Şerh'ul Ahbar*, c. 3, s. 100, h. 1030 (Said bin Müseyyeb'ten naklen benzer rivayet).

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) HZ. PEYGAMBER (S.A.A) NEZDİNDEKİ KONUMU

Her iki ekolün kitaplarında Hz. Resulullah'tan (s.a.a) İmam Hüseyin bin Ali (a.s)'ın konumunu, faziletini ve menkıbelerini beyan eden mütevatir rivayetler nakledilmiştir. Burada bazılarına değineceğiz:

1-) Haris'ten, İmam Ali'den (a.s) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle buyurduğu nakledildi:

'Bunu seven beni sevmiştir'.²⁶

2-) İbni Hanbel, Ya'la el-Amiri'den, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etti:

"Allah'ım! Hüseyin'i seveni sev."²⁷

²⁶*el-Mucem'ul Kebir*, c. 3, s. 47, h. 2643; *Kenz'ul Ummal*, c. 12, s. 125, h. 34312.

3-) Hz. Resulullah (s.a.a) İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle buyurmuştur:

"Onun ismi Arş'ın sağında şöyle yazılıdır: 'Şüphesiz ki Hüseyin; hidayet çırağı ve kurtuluş gemisidir'."²⁸

4-) Berra bin Âzib'ten şöyle dediği nakledildi: "Hz. Resulullah'ı (s.a.a) Hüseyin bin Ali'yi (a.s) omzunda taşıırken gördüm. Şöyle buyuruyordu:

'Allah'ım! Kuşkusuz ben onu seviyorum. Sen de sev'."²⁹

5-) Ebu Hureyre'den rivayet edildiği üzere: "Hz. Resulullah (s.a.a), Hüseyin bin Ali'nin (a.s) elinden tutup ayakları üzerine kaldırır, tekerlemeler söyler, onunla oynaşır ve şöyle buyururdu:

27-*Fezail'us Sahabe*, İbni Hanbel, c. 2, s. 772, h. 1361.

28-*el-Müntehab*, Tarihi, s. 197.

29-*Tarih-i Bağdat*, 1 / 139; *İhkak'ul Hak*, 11 / 13-16; *Keşful Yakin*, 306; *Müstedrek'ul Hakim*, 3 / 177; *Nur'ul Ebsar*, Şublenciyyi, 129 Hadis metni şöyledir: "Allah'ım! Şüphesiz ben onu ve onu seven herkesi seviyorum."; *Sünen-i Tirmizi*, 5 / 327, Bab: 110, h. 3873 ve 322: h. 3859; *Zehair'ul Ukba*, 122; *Usdu'l-Gabe*, 2 / 11; *Kunuz'ul Hakaik*, 59 ve 63; *Sıfat'us Safva*, İbni Cevzi, 1 / 763; *Yenabi'ul Meveddet*, Kunduzi el Hanefi, 2 / 35 yaygın baskı, s. 165, İstanbul baskısı; *Hasais en-Nesai*, 124; *Mecma'uz Zevaid*, Heysemi, 9 / 180; *el-Gadir*, Allame Emîni, 7 / 124-129; *İs'afur Rağibin*, 132.

'Allah'ım! Kuşkusuz ben onu seviyorum. O halde onu ve onu seveni sev'."³⁰

6-) Ebu Hureyre'den: "Medine çarşılarının birinde Hz. Resulullah (s.a.a) ile birlikte idim. O ayrılınca ben de onunla beraber çıktım. Buyurdu ki: **'Hüseyin bin Ali'yi çağırın'**. Hüseyin bin Ali (a.s) yürüyerek geldi. Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Hüseyin'in (a.s) elinden tuttu. Hz. Hüseyin (a.s) de aynı şekilde Hz. Peygamber'in (s.a.a) elinden tuttu. Sonra buyurdu ki:

'Allah'ım! Şüphesiz ben onu seviyorum sen de sev. Onu seveni de sev'."³¹

7-) Ebu Hureyre'den, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edildi:

"Allah'ım! Kuşkusuz ben onu [İmam Hüseyin'i (a.s)] seviyorum. Sen de sev."³²

8-) Said bin Ebu Raşid'ten: Ya'la bin Murra'nın naklettiği üzere Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle-

30-*Marifet Ulum el Hadis*, s. 89; *el-Mucem'ul Kebir*, c. 3, s. 49, h. 2652; *el-Menakıb*, İbni Meğazili, s. 371, h. 418; *Kıfayet'ul Eser*, s. 81, tamamı benzer şekilde; *Bihar'ul Envar*, c. 36, s. 313, h. 158.

31-*Tarih-i Dimaşk*, c. 14, s. 154, h. 3474.

32-*el-Müstedrek ala's Sahiheyin*, c. 3, s. 196, h. 4823; *el-Edeb'ul Müfred*, s.345, h.1183; *Tarih-i Dimaşk*, c.13, s.193, h.3158, (İkisinde "Hüseyin" (a.s) yerine "Hasan" (a.s) geçmektedir.).

le buyurdu:

"Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyindenim. Allah Hüseyin'i seveni sevmiştir. Hüseyin torunumdur."³³

9-) Rebî' bin Saad, Ebu Sabit'ten aktardığı üzere: Hüseyin bin Ali (a.s) mescide girdi. Bunun üzerine Cabir bin Abdullah dedi ki: "Kim cennet gençlerinin efendisine bakmak isterse buna baksın! Bunu Hz. Resulullah'tan (s.a.a) işittim."³⁴

Bu hadis-i şerifler İmam Hüseyin'in (a.s) Hz. Resulullah (s.a.a) nezdindeki özel konumunu, ona beslediği derin sevgiyi, ümmetin onu sevmesinin vacibiyetini, üstün derecesinin beyanını, yüce makamının aşikârlığını ve Müslümanlara göre ulu mertebesini vurgulamaktadır.

33-*Sünen-i İbni Mace*, c.1, s.51, h.144; *el-Mucem'ul Kebir*, c.22, s.274, h.702; *Keşf'ul Gumme*, c.2, s.181; *Tehzib'ul Kemal*, c.10, s.426, h.2267; *Usdu'l-Gabe*, c.2, s.23; *Tarih-i Di-maşk*, c.14, s.148, h.3461.

34-*el-Bidaye ven'Nihaye*, İbni Kesir, c.6, s.240.

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ÖZEL FAZİLETLERİ

Hz. Resulullah'tan (s.a.a) aktarılan birtakım rivayet ve hadis-i şerifler İmam Hüseyin'in (a.s) kendine has üstünlüklerini vurgulamıştır. Bazıları:

1-) Yer ve Göklerin Ziyneti:

Şeyh Saduk, silsile ile Hz. Hüseyin bin Ali'den (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etti:

"Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna vardım. Yanında Ubeyy bin Ka'b de vardı. Resulullah (s.a.a) beni görünce buyurdu ki:

'Hoş geldin ey Ebu Abdullah! Ey göklerin ve yerlerin ziyneti!'"

Ubeyy arz etti ki: "Senden başkası nasıl yerlerin ve göklerin ziyneti olabilir ey Allah'ın Resulü?!"

Buyurdu ki: "Ey Ubeyy! Beni hak ile Peygamberlikle gönderene ant olsun ki Hüseyin bin Ali gökyüzünde, yerde olduğundan daha büyüktür! Aziz ve Celil olan Allah'ın arşının sağ tarafında da şöyle yazılmıştır: 'Şüphesiz Hüseyin; Hidayet Meşalesi, Kurtuluş Gemisi, Hayrın; Bereketin, İzzetin, Şerefın, İlmin ve Hazinelerin İmamıdır'."³⁵

2-) Gök Ehli Arasında En Sevilen Kimse:

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) gök ehli arasında en sevilen kimse olduğuna dair birçok hadis aktarılmıştır.

İbni Şehri Âşub, Hz. İmam Rıza'dan (a.s), babaları (a.s) yoluyla Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Kim gök ehlinin yeryüzündekiler arasından en sevdiği kişiye bakmak isterse Hüseyin'e baksın."³⁶

Tabakat'ul Kübra (Tabakatu'l-Hamise mine's-Sahabe) adlı eserde, İyzar bin Hureys'ten rivayet edildiği üzere: "Amr bin As Kâbe'nin dibinde oturmuştu. Derken Hüseyin bin Ali'nin (a.s)

35-Uyun-u Ahbar'ır Rıza (a.s), c.1, s.26, h.29.

36-el-Menakıb, İbni Şehri Aşub, c.4, s.81; Bihar'ul Envar, c.43, s.297, h.59.

gelmekte olduğunu gördü ve dedi ki: 'Bu, gök ehlinin bu zamanda yeryüzündekiler arasında en sevdiği kişidir'.³⁷

Usdu'l-Gabe adlı eserde aktarıldığı üzere, İsmail bin Reça, babasından şöyle dediğini aktarıyor: "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) mescidinde (Mescid-i Nebevi) aralarında Said el Hudri ve Abdullah bin Amr olan bir toplulukla oturmuştum.

Derken Hz. Hüseyin bin Ali (a.s) yanımızdan geçti ve selam verdi. Topluluk selama karşılık verdi. Abdullah bin Amr herkes susana kadar bekledi ve sesini yükselterek arz etti ki: 'Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun'. Sonra topluluğa dönerek dedi ki: 'Size gök ehlinin yeryüzündekiler arasında en sevdiği kişiyi haber vereyim mi?'

Dediler ki: 'Evet!'

Dedi ki: 'O işte bu yürüyen kişidir! Sıffin savaşından sonra benimle hiç konuşmadı. Benden razı olması (beni affetmesi), kızıl develerim ol-

37-*et-Tabakat'ul Kübra (Tabakat'ul Hamise min'es Sahabe)*, c.1, s.395, h.364; *Tehzib'ul Kemal*, c.6, s.406; *el-İsabet*, c.2, s.69: "Amr bin As'tan" farklı olarak "Abdullah bin Amr bin As" ibaresi vardır. *Siyer-i A'lam en-Nubela*, c.3, s.285; *Tarih-i Dimişk*, c.14, s.179; *el-Musannaf*, İbni Ebi Şeybe, c.7, s.269, h.117: (Velid bin İyzar'dan nakledilmiş benzer rivayet), *el-Bidaye ven-Nihaye*, c.6, s.242.

masından daha değerlidir benim için.' Ebu Said dedi ki: 'Ondan özür diler misin?' Dedi ki: 'Evet.' Bunun üzerine ertesi gün Hz. Hüseyin'in (a.s) huzuruna çıkmak üzere sözleştiler. Ben de ertesi gün onlarla birlikte gittim.

Ebu Said girmek için izin istedi, Hazret (a.s) izin buyurdu, o da içeri girdi. Sonra Abdullah izin istedi İmam (a.s) beklemeden ona da izin buyurdu, içeri girince Ebu Said arz etti ki: 'Ey Allah Resulü'nün (s.a.a) evladı! Dün yanımızdan geçtiğinde...' diye söze başlayarak Abdullah bin Amr'ın dediklerini anlattı.

Bunun üzerine İmam Hüseyin (a.s) buyurdu ki:

"Ey Abdullah! Gerçekten benim gök ehlinin yeryüzündekiler arasında en sevdiği kişi olduğumu biliyor muydun?"

Arz etti ki: 'Kâbe'nin Rabbine ant olsun ki evet!'

Buyurdu ki: **'O halde Sıffin'da bana ve babama karşı seni savaşmaya iten nedir? Allah'a ant olsun ki! Babam benden daha üstündü!'**

Arz etti ki: 'Doğrudur'.³⁸

38-*Usdu'l-Gabe*, c.3, s.347; *Tarih-i Dimaşk*, c.31, s.275; *el-Mucem'ul Avsat*, c.4, s.181, h.3917 (Benzer rivayet); *Kenz'ul*

3-) Hz. Peygamber'in (s.a.a) İmam Hüseyin'i (a.s) Sevenlere Duası:

Kuşkusuz Hz. Peygamber'in (s.a.a) torunu İmam Hüseyin'i (a.s) sevenlere ettiği dua, ona beslediği derin sevgiyi, nezdindeki yüce konumunu ve üstün makamını gözler önüne sermektedir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiği üzere: "Hz. Resulullah (s.a.a), Hüseyin bin Ali'nin (a.s) elinden tutup ayakları üzerine kaldırır, tekerlemeler söyler, onunla oynar ve şöyle buyururdu:

'Allahım! Kuşkusuz ben onu seviyorum. O halde onu ve onu seveni sev'.³⁹

Ebu Hureyre'den nakledildiği üzere: "Medine çarşılarının birinde Hz. Resulullah (s.a.a) ile birlikte idim. O ayrılınca ben de onunla beraber çıktım. Buyurdu ki: 'Hüseyin bin Ali'yi çağırın'. Hüseyin bin Ali (a.s) yürüyerek geldi. Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Hüseyin'in (a.s) elinden tuttu. Hz.

Ummal, c.11, s.343, h.31695; *Şerh'ul Ahbar*, c.1, s.145, h.84; *el-Menakıb*, İbni Şehri Aşub, c.4, s.81, (İsmail bin Reza ve Amr bin Şuayb'ten nakledilen benzer rivayet).

39-*Marifet Ulum el Hadis*, s.89; *el-Mucem'ul Kebir*, c.3, s.49, h.2652; *el-Menakıb*, İbni Meğazili, s.371, h.418; *Kifa-yet'ul Eser*, s.81, tamamı benzer şekilde; *Bihar'ul Envar*, c.36, s.313, h.158.

Hüseyin (a.s) de aynı şekilde Hz. Peygamber'in (s.a.a) elinden tuttu. Sonra buyurdu ki:

'Allah'ım! Şüphesiz ben onu seviyorum sen de sev. Onu seveni de sev'."⁴⁰

4-) Hz. Peygamber'in (s.a.a) İmam Hüseyin'i (a.s) Alnından ve Ağzından Öpmesi:

Hz. Peygamber'in (s.a.a), torunu İmam Hüseyin'e (a.s) karşı beslediği derin sevginin başka bir göstergesi de Hz. Peygamber'in (s.a.a) Onu (a.s) mübarek alını ve ağzından öpmesidir.

Kifayetu'l-Eser adlı kitapta Hz. Selman-ı Fari-si'den (r.a) rivayet edildiği üzere: dedi ki: "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna çıktım. Hz. Hüseyin'i (a.s) bacağının üzerine oturtmuş alnından ve ağzından öpüyordu."⁴¹

Tarih-i Taberi adlı eserde Ebu Burze-i Eslemî'den nakledildiği üzere Yezid (l.a) bir çubuk istedi ve onunla İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek başına; dudak ve dişlerine vurmaya başladı.

Ebu Burze-i Eslemî yerinde duramadı ve Yezid'e (l.a) hitaben şöyle dedi:

40-*Tarih-i Dimaşk*, c.14, s.154, h.3474.

41-*Kifayet'ul Eser*, s.46.

"Yazıklar olsun sana Yezid! Fatıma'nın (s.a) oğlu Hüseyin'e (a.s) çubukla mı vuruyorsun?! Oysaki ben, Resulullah'ın (s.a.a), Hüseyin (a.s) ve kardeşi Hasan'ın (a.s) dudaklarını öperek: 'Siz ikiniz cennet gençlerinizin efendilerisiniz. Allah sizi öldürenleri öldürsün, lanet etsin ve cehenneme atsın. Ne de kötü bir yerdir orası!' buyurduğunu duymuş ve görmüş biriyim."⁴²

Tehzibu'l-Kemal adlı eserde nakledildiği üzere yine Ebu Burze-i Eslemî şöyle dedi: "Çubuğunu çek! Allah'a ant olsun ki! Resulullah'ın (s.a.a) dudağını o dudağı öperken görmüşüm."⁴³

el-İrşad adlı eserde Zeyd bin Erkam'dan naklen, (Aşura vakıası sonrası) İbni Ziyad, ortam huzurunda elindeki çubukla Hz. Ebu Abdullah'ın (a.s) mübarek dudaklarına vuruyordu: (Zeyd): "Çek çubuğunu o iki dudağın üzerinden! Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ant olsun ki! Sayısız defa Hz. Resulullah'ın (s.a.a) mübarek dudaklarının o iki dudağı öptüğünü görmüşüm."⁴⁴

42-*Tarih-i Taberi*, c.5, s.465; *el-Bidaye ven'Nihaye*, c.8, s.192 (Benzer rivayet).

43-*Tehzib'ul Kemal*, c.6, s.429, Ayrıca bkz: *el-Fütuh*, c.5, s.129, *el-Melhuf*, s.214, *Müsir'ül Ahzan*, s.100.

44-*el-İrşad*, c.2, s.114; *Keşfu'l-Gumme*, c.2, s.275; *İlam'ul Vera'*, c.1, s.471; *Bihar'ul Envar*, c.45, s.116.

5-) Müminin Kalbinde [İmam Hüseyin'in (a.s)] Saklı Bir Marifeti Vardır:

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) özel faziletlerinden birisine işaret de Mikdad bin Esved'in (r.a) Hz. Resulullah'tan (s.a.a) rivayet ettiği şu buyruktur: "Şüphesiz Hüseyin'in, müminlerin kalbinde saklı bir marifeti vardır."⁴⁵

6-) Hz. Peygamber'in (s.a.a) Oğlunu İmam Hüseyin (a.s) İçin Feda Etmesi:

Aktarılan bazı rivayetlere göre Hz. Resulullah (s.a.a) oğlu İbrahim'i İmam Hüseyin (a.s) için feda etmiş; İmam Hüseyin'in (a.s) geldiğini gördüğünde şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Oğlum İbrahim'i feda ettiğime [İmam Hüseyin'e (a.s)] feda olayım."

Ebu'l Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber'in (s.a.a) huzurundaydım. Sol bacağı üzerinde oğlu İbrahim; sağ bacağı üzerinde de Hz. Hüseyin bin Ali (a.s) vardı. Bir oğlunu öpüyor bir de Hz. Hüseyin'i (a.s). Derken Cebrail (a.s) Hz. Peygamber'in (s.a.a) huzuruna inerek Âlemlerin Rabbinden vahiy arz etti.

⁴⁵-*el-Haraic vel'Ceraih*, c.2, s.842, h.60; *Bihar'ul Envar*, c.43, s.272, h.39.

Huzurundan ayrılınca da buyurdu ki: **'Cebrail Rabbimden taraf yanıma geldi ve arz etti ki: Ya Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor ve buyuruyor ki bu ikisini sana nasip etmeyeceğim. Birini ötekine feda etmelisin.'**

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.a) İbrahim'e baktı ve ağladı. Sonra Hz. Hüseyin'e (a.s) baktı ve ağladı.

Sonra buyurdu ki: **'Şüphesiz İbrahim... Eğer ölürse ona benden daha fazla hüznlenen olmayacaktır. Hüseyin'in annesi ise Fatıma; babası amcaoğlum; etim ve kanım olan Ali'dir. Eğer ölürse kızım Fatıma, Amcaoğlum Ali ve ben de hüznleneceğim. Ve ben de kendi hüznümü onların hüznüne tercih ediyorum. Ey Cebrail! İbrahim'i al; İbrahim'i Hüseyin'e (a.s) feda ettim.'**

Dedi ki: (İbrahim) üç gün sonra vefat etti."

Dolayısıyla Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Hüseyin'in (a.s) geldiğini görünce Onu öpüp bağrına basar ve şöyle buyururdu: **"Oğlum İbrahim'i feda ettiğime [İmam Hüseyin'e (a.s)] feda olayım!"⁴⁶**

46-Tarih-i Bağdat, c.2, s.204; Tarih-i Dimişk, c.52, s.324, h.11042; et-Taraif, s.202, h.289; Musir'ul Ahzan, s.21; el-Menakıb, İbni Şehri Aşub, c.4, s.81, (Tamamı İbni Abbas'tan

Mesudi'den rivayetle, dedi ki: "Hz. Resulullah (s.a.a) Hz. Hüseyin'i (a.s) öptüğünde şöyle buyurdu:

'İbrahim'i feda ettiğime kurban olurum!'.⁴⁷

Bütün bu hadisler İmam Hüseyin'in (a.s) fazilet ve menkıbelerine işaret ederek O'nun (a.s) azameti ve yüceliğinin bir kısmına ayna tutmuştur. Bunun yanında İmam'ın (a.s) Hz. Resulullah (s.a.a) nezdindeki yüce ve özel konumunu; sevgi, takdir ve sena şeklinde belirterek; kendi zamanı ve sonraki zamanlarda yaşayacak insanlara İmam Hüseyin'in (a.s) konumu; fazileti, azameti ve yüce makamını bildirmeyi amaçlamıştır.

rivayetle); *Avâli el-Lâli*, c.4, s.92, h.127 (Benzer rivayet); *Bihar'ul Envar*, c.43, s.261, h.2, Ayrıca bkz: *İsbat'ul Vasiyyet*, s.165.

47-*İsbat'ul Vasiyyet*, s.165

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ŞEMAILİ⁴⁸

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) fiziksel ve karakteristik özelliklerine işaret eden bir takım hadis ve rivayetler nakledilmiştir. Bunlardan bazıları:

1-) İnsanlar Arasında Hz. Peygamber'e (s.a.a) En Çok Benzeyen:

İmam Hüseyin'in (a.s) şemaili ve siması; ten rengi, hilkat ve vasıflar da olduğu gibi ahlak ve erdemde de dedesi Hz. Resulullah (s.a.a) gibiydi.

Muhammed bin Dahhâk bin Osman el-Hizâmî şöyle dedi: "Hüseyin'in (a.s) bedeni; Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bedeni gibiydi."⁴⁹

48-**Şemail:** Hem fiziksel hem kişisel (karakter, ahlak, huy, mizaç, kişilik vs.) özelliklerin bütününe kapsayan bir başlıktır. (Çev.)

49-*el-Mucem'ul Kebir*, c.3, s.115, h.2845; *Tarih-i Dimaşk*,

Hubeyre bin Yeriym, İmam Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etti:

"Kim başından boğazına kadar Hz. Resulullah'ın (s.a.a) yüzüne bakmak isterse; Hasan'a (a.s) baksın! Kim de boğazından ayağına kadar bedenine bakmak isterse; Hüseyin'e (a.s) baksın! Zira ikisi (a.s) Peygamber'i (s.a.a) bölüşmüşlerdir."⁵⁰

Hâni' bin Hâni'den, İmam Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Hasan (a.s); baştan göğüs kısmına kadar, Hüseyin (a.s) de göğüs kısmından aşağısında Resulullah'ın (s.a.a) tıpkısıdır."⁵¹

Delâil'ul İmamet adlı kitapta şöyle aktarılmıştır: "Hüseyin (a.s); göğüs kısmından ayaklara kadar, insanlar arasında Hz. Peygamber'e (s.a.a) en

c.14, s.127; *el-Bidaye ven'Nihaye*, c.6, s.194.

50-*el-Mucem'ul Kebir*, c.3, s.95, h.2769; *Kenz'ul Ummal*, c.13, s.659, h.37674.

51-*Sünen-i Tirmizi*, c.5, s.660, h.3779; *Müsned İbni Hanbel*, c.1, s.213, h.774; *Sahih-i İbn-i Hibban*, c.15, s.430, h.6974; *Mevârid'uz Zam'ân*, s.553, h.2235; *Müsned-i Tayalesi*, s.20, h.130; *Tehzib'ul Kemal*, c.6, s.225 ("Baştan Göğüs kısmına kadar" cümlesi yerine "baştan göbük kısmına kadar" ibaresi yer almaktadır.); *Kenz'ul Ummal*, c.13, s.660, h.37678; *Keşful Ğumme*, c.2, s.148; *İ'lâm'ul Verâ'*, c.1, s.413; *Bihar'ul Envar*, c.43, s.301, h.64; *Usdu'l-Gabe*, c.2, s.23.

çok benzeyen kişiydi."⁵²

2-) İnsanlar Arasında Hz. Fatıma'ya (s.a) En Çok Benzeyen:

İbni Şehr-i Âşûb, Muhammed bin Hanefiyye'den, İmam Hasan'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "**İnsanlar arasında Hüseyin (a.s), Fatıma'ya (s.a) ben de Hatice'tul Kübra'ya en çok benzeyendik.**"⁵³

3-) Heybeti ve Güzelliği:

İmam Hüseyin (a.s), dedesi Hz. Resulullah (s.a.a) gibi güçlü bir heybete sahipti; güzelliği Onun (s.a.a) güzelliği, siması Onun siması ve şemali Onun şemaliydi. Nitekim O (a.s); insanlar arasında Hz. Resulullah'a (s.a.a) en çok benzeyendi.

Bazı biyografi yazarları bu hususu kaleme almışlardır: Taberi, Tâvus el-Yemâni'den şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hüseyin bin Ali (a.s) karanlık bir yerde oturduğu zaman insanlar Onu alnının ve boynunun aklığından (parlaklığından) tanırdı."⁵⁴

52-Delâil'ul İmamet, s.178.

53-Bihar'ul Envar, c.24, s.316, h.21.

54-Bihar'ul Envar, c.44, s.187.

İbni Şehr-i Âşûb şöyle rivayet etmiştir: "Şüphesiz Hz. Hüseyin (a.s) karanlık bir yerde oturur; insanlar Onu alnı ve boynunun parlaklığından tanırdı."⁵⁵

Bazı savaş tarihçileri, Kerbela'da Ömer bin Saad (l.a) ordusu çekildikten sonra şehitleri defnetmek için gelen Esed kabilesi mensuplarının İmam Hüseyin (a.s) hariç, şehitlerin başları kesik olduğu için kimseyi tanıyamadıklarını zikretmiştir. Zira onlar İmam Hüseyin'den (a.s) ışıldayan ve bütün şehitleri gölgede bırakan nuru; göz alıcı cemali ve harikulade güzelliği ile İmam'ı (a.s) teşhis ettiler.

Başkası da şöyle aktarıyor: "Onun (a.s) yüce bir cemali vardı. Alnı ve yanağında ışıl ışıl nur parıldar, karanlık gecede etrafını aydınlatırdı. İnsanlar arasında Hz. Resulullah'a (s.a.a) en çok benzeyen kişiydi."

Kerbela'da Aşura günü şehit olan yarenlerinden biri okuduğu şiirde İmam'ı (a.s) şöyle vasediyordu:

*"Parlak dolunay misali bir yüzü; kuşluk güneşi misali bir görünüşü vardı."*⁵⁶

55-*el-Menakıb*, İbni Şehri Aşub, c.4, s.83.

56-*Bihar'ul Envar*, c.44, s.27.

Onda (a.s) peygamberlerin edası vardı. Heybetinde tıpkı cediti Resulullah (s.a.a) gibiydi. Heybetinin azametini; İbni Ziyad'ın (l.a) emniyet güçlerinden bazı cellâtlar şöyle vasfediyordu: "Yüzünün nuru ve cemalinin heybeti bizi, O'nu katletmeyi düşünmekten alıkoyuyordu."

Aşura günü kılıç darbeleri ve mızrak saplantıları yüzünün nurunu örtmüyordu. Bilakis O (a.s); güzelliği ve parıltısıyla dolunayı andırıyordu.

Ka'bî bu konuda şöyle diyor:

Yaralayıcı darbeler ne onda bir değişiklik yarattı/ Ne de güzelliğinden bir şey kopardı /Kanlara bulandığından beridir /Dolunaydı, kışluk güneşine dönüştü.

Mübarek başı, lanetlik İbni Ziyad'a (l.a) getirildiğinde yüzünün nurunun parlaklığından gözleri kamaştı ve şöyle dedi: "Böylesine güzel bir baş görmemiştim!!"

Enes bin Malik kendisine çıkışıp kınayarak şöyle dedi: "Bu (baş) Resulullah'a (s.a.a) en çok benzeyen baştı!"⁵⁷

Mübarek baş Muaviye oğlu Yezid'e (l.a) sunulduğunda güzelliğinden hayrete düşmüş ve

⁵⁷*el-Menakıb*, İbni Şehri Aşub, c.4, s.83; *Bihar'ul Envar*, c.44, s.194; *Usdu'l-Gabe*, c.2, s.23 (Benzer rivayet).

şöyle demiştir: "Böylesine güzel bir yüzü daha önce hiç görmemiştim!"

Huzurunda bulunanlardan bazıları dedi ki: "O, Resulullah'a (s.a.a) benziyordu!"⁵⁸

Hadisçiler İmam Hüseyin'in (a.s) kişisel ve görünüşsel özelliklerinde Hz. Resulullah'ı (s.a.a) andırdığına dair görüş birliği içindedir. Nitekim O (a.s), karakter ve görünümde Resulullah'ın (s.a.a) tıpkısıydı.

Abdullah bin Hür el-Cûfi, İmam'ın (a.s) huzuruna çıkma şerefine nail olduğunda büyük bir hayranlık duymuş ve ihtiram göstermiştir. Ayrıldıktan sonra da şöyle demiştir: "Ondan (a.s) daha güzelini hiç görmedim! Hüseyin'den (a.s) gayri gözü dolduran⁵⁹ da olmamıştır."⁶⁰

58-*Ensab'ul Eşraf*, c.3, s.217.

59-Buradaki ibare çok ilginç bir o kadar da güzel bir ibaredir. Râvi burada İmam Hüseyin'in (a.s) gözün güzellik anlayışını tamamen tatmin eden, güzellik kelimesinin içini dolduran ve gözün bakış ihtiyacını gideren yegane varlık olarak vafetmiştir. Nitekim hadislerimizde Ehlibeyt İmamlarımızdan (a.s) aktarıldığı üzere cennet, İmam Hüseyin'in (a.s) yüzünün nurendan yaratılmıştır. Bkz: *Medinet'ul Meâciz*, Seyyid Hâşim el-Bahrani; *el-Menakıb'ul Fahira fi İtret'it Tahira*, Seyyid Razi, Mecma'uz Zevaid, c.9, s.184; *Maktel'ul Huseyn (a.s)*, s.103, gibi burada zikretmeye fırsatımızın olmadığı çeşitli kanallar ve şekillerle aktarılan farklı rivayetlerin olduğu hadis kitapları mevcuttur. (Çev.)

Kendisine bakanların bakışlarını doldurur; alınlar Onun (a.s) önünde ihtiram ve iclâl ile eğilirdi.⁶¹

İmam Hüseyin (a.s) şemali, görünüşü, nitelikleri, yaratılışı, erdemi, heybeti, cemali ve evsasında Hz. Resulullah'ın (s.a.a) tıpkısıydı. Dolayısıyla -İmam Hasan (a.s) olduğu gibi- İmam Hüseyin (a.s) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) be-densel, ruhsal, düşünsel ve dini olarak devamı niteliğindedir.⁶²

60-*Hazanet'ul Edeb*, Abdülkadir el-Bağdadi, c.2, s.139.

61-*Ehlibeyt (a.s) Ansiklopedisi*, İmam Hüseyin bin Ali (a.s), c.12, s.38-39, Bâkır Şerif el-Kureşi.

62-Ehlibeyt İmamlarımızdan (a.s) nakledilen hadis ve rivayetler ışığında diyebiliriz ki Ehlibeyt (a.s) yani 14 Masum (a.s) hakikatte tek bir nurdur. Bkz: *Delail-ul İmamet*, Taberi, h. 424/28; *Bihar'ul Envar*, c.15, s.10, c.37, s.84 (Çev.)

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) HUSUSİYETLERİ

Hz. İmam Hüseyin bin Ali (a.s) diğer Pak Ehlibeyt İmamları (a.s) ile İsmet, İlim, Kemal gibi ortak hususiyetlere sahiptir. Bunun yanında diğer Pak Ehlibeyt İmamlarından (a.s) kendine has bazı hususiyetlerde ayrılır. Bu hususiyetlerin en önemlilerini dört maddede özetlemek mümkündür:

1-) 9 Pak İmamların (a.s) Babasıdır:

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) göze çarptığı önemli ve bariz hususiyetlerin ilki Dokuz Pak İmam'ın (a.s) Babası olmasıdır. Bu bağlamda Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şüphesiz ki Allah Hüseyin'in soyundan vasiler kılmıştır. Onlar dinden aşırılığa kaçanların yanlışığını; batıl ehli kimselerin haksız iddialarını ve sapkınların yorumlarını bertaraf edecektir.

Onların dokuzuncusu Kaim'leridir (Kıyam edenleridir) (a.f)!"⁶³

Muteber bir senetle Selman-ı Farisi'den (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber'in (s.a.a) huzuruna çıktım. Hz. Hüseyin'in (a.s) kucağında olduğunu ve Onu gözlerinden öpüp kokladığımı gördüm. Bu sırada şöyle buyuruyordu:

'Sen Seyyid oğlu Seyyidsin! Sen İmam oğlu İmamsın! Sen İmamların Babasisin! Sen Hüccet oğlu Hüccetsin! Sen soyundan gelen dokuz Hüccetin (a.s) babasisin; dokuzuncuları Kaim'leridir (a.f)!'.⁶⁴

Ebu Said-i Hudri'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) İmam Hüseyin'e (a.s) şöyle buyurduğunu işittim:

Sen; İmam oğlu İmamsın! Sen İmam'ın kardeşisin. Soyundan gelecek dokuz İmamlar Paktırlar! Dokuzuncuları Kaim'leridir (a.f)!'⁶⁵

Yine Ebu Said-i Hudri'den nakledildiği üzere şöyle dedi: "Hz. Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim:

63-Kemal'ud Din ve Tamam'un Ni'met, s.281, h.32; Bihar'ul Envar, c.36, s.256, h.74.

64-el-Hisal, Şeyh Saduk, s.475, h.38.

65-Kifayet'ul Eser, s.29.

'Benden sonraki Halifeler On İki'dir. Dokuz Hüseyin'in (a.s) soyundandır. Dokuzuncusu Mehdi'dir (a.f). Onları sevenlere ne mutlu! Onlara düşmanlık edenlerin vay haline!' ."⁶⁶

Dolayısıyla Dokuz Pak Ehlibeyt İmamları (a.s) İmam Hüseyin'in (a.s) soyundan ve zürriyetindedir. Yüce Allah bu hususiyeti Ona (a.s) has kılmıştır.

2-) Şehitlerin Efendisidir:

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) ikinci hususiyeti de dünyada ve ahrette şehitlerin seyyidi olmasıdır. Nitekim kudsi hadiste şöyle buyrulduğu aktarılmıştır:

"Şüphesiz ki O; dünyada ve ahrette, önceki ve sonrakilerden şehitlerin seyyididir."⁶⁷

Dolayısıyla "Seyyidü's Şüheda" ismi anıldığında akıllara direkt Şehit İmam Hüseyin (a.s) gelir.

Ebu Basir'den (r.a), Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'tan (a.s), Hz. İmam Muhammed

66-Kifayet'ul Eser, s.30.

67-Kâmilu'z Ziyarât, s.67, h.166; Bihar'ul Envar, c.44, s.238, h.29.

Bâkır'dan (a.s), Câbir'den -Levh Hadisinde- şöyle aktardığı rivayet edilmiştir:

"Allah'a ant olsun ki şöyle yazıldığını gördüm: 'Hüseyin'i vahyimin haznedarı kıldım. Onu şahadetle onurlandırdım. Onun sonunu saadetle hatmettim. O şehit olanların en üstünüdür. Derecesi bütün şehitlerden yüksektir. Tamamlayıcı kelimeyi Onunla; Baliğ olan Hücetimi de Onda karar kıldım'."⁶⁸

3-) Şifanın Toprağında Olması:

İmam Hüseyin'in (a.s) göze çarpan hususiyetlerinden birisi de toprağında şifa olmasıdır.

İmam Cafer es-Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

"Şüphesiz yüce Allah İmam Hüseyin'in (a.s) şehit edilmesine karşılık İmametini soyundan devam ettirmiş ve toprağında şifa karar kılmıştır."⁶⁹

Hiz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin çamurunda her türlü hastalığın şifası vardır. Ve o en bü-

68-Kemal'ud Din ve Tamam'un Ni'met, s.310, h.1.

69-el-Vesâil, c.14, s.423, h.19509; Emâli, Şeyh Tûsi, s.241, 644/91.

yük ilaçtır (Devâu'l-Ekber)."⁷⁰

İbni Şehri Aşub'un *el-Menakıb* adlı kitabında Hz. Peygamber'in (s.a.a) İmam Hüseyin'e (a.s) hitaben şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Ümmetimin şifası senin toprağındadır ve İmamlar senin soyundandır."⁷¹

İbni Abbas'tan Hz. Resullah'ın (s.a.a) İmam Hüseyin'in fazileti hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Şüphesiz duaların kabulü kubbesinin altında; şifa toprağındadır. İmamlar da soyundandır."⁷²

Bu ve benzeri Hadis-i Şeriflere istinaden Fakihler, hastalıklardan şifa bulma niyetiyle İmam Hüseyin'in (a.s) (Kerbela) toprağından bir nohut veya daha az miktarda yemeye cevaz vermişlerdir.

4-) Ziyaretinin Bereketi:

Şüphesiz (14) Masumların (a.s) ziyaretinin büyük bir fazileti, çokça bereketleri vardır. Onla-

70-Kâmilu'z Ziyarat, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.252, h.702; *Men La Yahzuruhu'l Fakih*, c.2, s.354, h.1618; *Tehzib'ul Ahkâm*, c.6, s.60, h.142; *el-Vesâil*, c.14, s.524, h.19742.

71-*el-Menakıb*, İbni Şehri Aşub, c.3, s.235.

72-*Kifayet'ul Eser*, s.17; *es-Sirat'ul Müstakim*, c.2, s.145; *Bihar'ul Envar*, c.36, s.286, h.107.

rın her birini ziyaret etmek müstahaptır. Bunun yanında İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretinin sırları, bereket ve faziletleri hakkında rivayetler aktarıldığı kadar diğer Masumlar'ın (a.s) ziyaretleri hakkında rivayetler aktarılmamıştır. Bu da İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretinin Ehlibeyt (a.s) taraftarlarının hayatında ve İslam toplum yapısındaki hususiyetini; pozitif etki ve getirilerini, maddi-manevi bereketlerini vurgulamaktadır.

İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyaretinin Üstünlüğü Hakkında Nakledilen Mütevatir Hadislerden Bazısı:

Rivayet edildiği üzere Hz. İmam Cafer es-Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretçisine söylenen en küçük söz şudur: 'Günahların bağışlanmıştır ey Allah'ın kulu! Bugün amellerine yeniden başla'."⁷³

Hz. İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim İmam Hüseyin'in (a.s) hakkını bileerek ziyaret ederse Allah onun geçmiş ve gele-

⁷³*-el-Vesâil*, c.14, s.538, h.19776; *Bihar'ul Envar*, c.98, s.83, h.9.

cek günahlarını bağışlar. Ona hac sevabı verir ve ailesinin yanına dönene kadar korunur."⁷⁴

Harun bin Hârice'den şöyle aktarılmıştır: "Hz. Ebu Abdullah (İmam Cafer Sadık) (a.s)'a arz ettim ki: "Onlar İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret edene hac ve umre sevabı verildiğini söylüyorlar."

İmam (a.s) buyurdu ki: "**Allah'a ant olsun ki! Kim Onu (a.s) ziyaret ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır."**⁷⁵

Muhammed bin Müslim'den, Hz. Ebu Cafer İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

"İnsanlar İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretinde bulunan fazileti bilselerdi özlemlerinden ölür; hasretlerinden nefesleri kesilirdi."

Arz ettim ki: "Onda nasıl bir fazilet vardır?"

Buyurdu ki: "**Kim iştihakından Onun (a.s) ziyaretine gelirse Allah ona kabul edilmiş bin (1000) hac ve eda edilmiş bin (1000) umre sevabı, Bedir savaşında şehit olan bin (1000) şehit mükâfatı, bin (1000) oruçlu sevabı, kabul**

74-Kâmil'uz Ziyarat, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.182-183, h.609.

75-Müstedrek el-Vesâil, c.10, s.235-236, h.11917; Bihar'ul Envar, c.98, s.23, h.16.

edilmiş bin (1000) sadaka sevabı ve Allah rızası için azat edilmiş bin (1000) köle sevabı verir. Yıl boyunca afet ve belalardan korunur; o belaların en küçüğü şeytandır. Onu önünden ve arkasından; sağından ve solundan; başının üstünden ve ayağının altından koruyacak bir melek görevlendirilir.

O yıl ölürse rahmet melekleri onun ölüm anında hazır bulunurlar. Yıkanmasında ve kefenlenmesinde bulunup onun için bağışlanma dilerler. Kabre götürülürken onun için bağışlanma dileyerek cenazesini teşyi ederler. Mezarı gözünün görebildiğince genişletilir. Allah onu kabir sıkmasından, Münker ve Nekir'in dehşet ve korkusundan onu korur. Cennetten ona bir kapı açılır ve amel defteri sağından verilir. Kıyamet günü ona doğu ve batı arasını aydınlatan bir nur verilir. Bir münadi şöyle nida eder:

'Bu İmam Hüseyin'i (a.s) iştiyakla ziyaret eden ziyaretçidir!' O sırada herkes Kıyamet gününde İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretçilerinden olmayı dileyecektir.'⁷⁶

Ebu Basir'den, Hz. Ebu Cafer İmam Muham-

⁷⁶-*Kâmil'uz Ziyarat*, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.138-139, h.420.

med Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

"Kim gideceği yerin cennet; dönüş yurdunun cennet olmasını isterse Mazlum'un ziyaretine gitmelidir."

Arz ettim ki: "O kimdir?"

Buyurdu ki: **"Kerbela'nın Sahibi Hüseyin bin Ali (a.s)'dır. Kim Ona iştiyakla; Resulullah'ı (s.a.a); Fatıma'yı (s.a), Emirel Müminini (a.s) severek ziyaretine gelirse Allah onu cennet sofralarına oturtur. İnsanlar hesaba çekilirken o cennetliklerle yemek yer."**⁷⁷

Muhammed bin Müslim'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Ebu Abdullah (İmam Cafer es-Sadık) (a.s)'a arz ettim ki: 'İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret edenin mükâfatı nedir?'

Buyurdu ki: **'Kim Ona (a.s) olan iştiyaktan ziyaretine gelirse Allah'ın seçkin kullarından olur, Allah ikisini (birlikte) cennetine alana dek Hüseyin bin Ali (a.s)'ın sancağının altında durur.'**⁷⁸

77-Kâmil'uz Ziyarat, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.138, h.419.

78-Kâmil'uz Ziyarat, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.139, h.421.

Abdullah bin Meskan'dan Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Taraftarlarımızdan her kim Hüseyin'i (a.s) ziyaret ederse, bütün günahları bağışlanmadan geri dönmez. Attığı her adıma ve merkebinin (adım atarken) her ayağını kaldırmasına karşılık bin sevap yazılır; bin günahı silinir ve makamı bin derece yükseltilir."⁷⁹

Hasan bin Mahbub'tan, Ebu Mağra'dan, Zerih el-Muharibi'nin şöyle dediği rivayet edildi:

Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'a (a.s) arz ettim ki: "Kavmim ve akrabalarım İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret etmenin fazileti ve bereketlerini her anlattığımda beni yalanlıyor ve : 'Sen Cafer bin Muhammed'e (İmam Sadık'a) (a.s) iftira ediyorsun!' diyorlar.

İmam Buyurdu ki: **"Ey Zerih! Bırak insanlar diledikleri yere gitsinler. Allah'a ant olsun ki yüce Allah, Hüseyin'in (a.s) ziyaretçisiyle övünecek ve ziyarete gidenlere Allah'ın mukarrep melekleri ve Arş'ının taşıyıcıları eşlik edecektir. Sonra onlara şöyle buyuracaktır: "Hüseyin'in (a.s) kabrinin ziyaretçisini gör-**

⁷⁹-*Kâmil'uz Ziyarat*, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.130, h.385; *Bihar'ul Envar*, c.101, s.25, h.26.

mediniz mi? O Hüseyin'e (a.s), Resulullah'ın (s.a.a) kızı Fatıma'ya (s.a) iştiyakından gelmiştir. İzzetim, Celalim ve Azametime ant olsun ki Kerametimi onlara vacip kılacak; onları, evliyam; enbiyam ve resullerime hazırladığım cennetime alacağım.

Ey Meleklerim! Bunlar Resulüm Muhammed'in (s.a.a) sevgilisi Hüseyin'in (a.s) ziyaretçileridir! Muhammed (s.a.a) de benim sevgilimdir. Beni seven sevgilimi sevmiştir. Sevgilimi seven de Onun sevdiğini sevmiştir. Her kim de sevgilime düşmanlık ederse Bana düşmanlık etmiştir. Bana düşmanlık edeni en şiddetli azapla cezalandırıp ateşte yakmam ve cehennemi dönüş yeri ve kalış yurdu kılıp Âlemlerden hiç kimseye azap etmediğim gibi ona azap etmem Bana hak olur."⁸⁰

Abdullah bin Meymuvn el-Kaddah'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'a (a.s) şöyle arz ettim:

"İmam Hüseyin bin Ali'nin (a.s) hakkını bile rek, kaçınmadan (çekinip geri durmadan) ve ki-birlenmeden kabrini ziyaret edenin mükâfatı nedir?"

80-Kâmil'uz Ziyarat, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.139, h.422

Buyurdu ki: "**Kabul edilmiş bin hac ve eda edilmiş bin umre (sevabı) yazılır. Eğer bedbahtlardansa saadet ehlinden yazılır. Ölene dek Allah'ın rahmetinde yaşar.**"⁸¹

Hannan bin Sedir'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'a (a.s) İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret etmenin fazileti hakkında soru arz ettim.

Buyurdu ki: "**On Hacca bedeldir.**"

Arz ettim ki: "On Hac mı?!"

Buyurdu ki: "**Yirmi Hacca bedeldir.**"

Arz ettim ki: "Yirmi Hacca mı bedel?!"

Buyurdu ki: "**Otuz Hacca bedeldir.**"

Arz ettim ki: "Otuz Hacca mı bedel?!"

Buyurdu ki: "**Kırk Hacca bedeldir.**"

Yüz Hacca ulaşana kadar böylece devam etti.

Dedi ki: "Bunun üzerine sustum. Eğer çok görmeye devam etseydim artırmaya devam edecekti."⁸²

Muhammed bin Sinan, Huzeyfe bin Mansur'dan Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

81-Kâmil'uz Ziyarat, el-Kummi, s.140, h.426

82-Fadlu Ziyaret'il Huseyn (a.s), s.59, h.39.

"Kim Hüseyin'in (a.s) kabrini Allah için ve Allah'a itaat üzere ziyaret ederse; Allah onu cehennemden azat eder ve en büyük korku (kıyamet) gününde onu güvende kılar. Allah'tan istediği bütün dünyevi ve uhrevi ihtiyaçları yerine getirilir."⁸³

Âsım bin Hamid el-Hannat'tan şöyle rivayet edildi: "Hz. İmam Cafer es-Sadık'a (a.s) İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret etme hakkında sordum.

Buyurdu ki: Ey Âsım! Kim Hüseyin'in (a.s) kabrini kederli bir halde ziyaret ederse Allah onun kederini giderir. Kim Onu fakir olarak ziyaret ederse Allah ondan fakirliği giderir. Kimde bir hastalık bulunur da Allah'tan bu hastalığı iyileştirmesini dilerse Allah ondan hastalığı giderir. Duası kabul edilir; gamı, derdi ve üzüntüsü giderilir.

[İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini] ziyaret etmeyi bırakma. Zira ziyaretine her geldiğinde atığın tek bir adımına On iyilik sevabı verilir. On günahın silinir ve Allah yolunda öldürülen şehit sevabı yazılır. Sakın ha ziyaretini kaçırmayasın!"⁸⁴

83-*Kâmil'uz Ziyarat*, el-Kummi, s.141, h.430.

84-*Fadlu Ziyaret'il Huseyn (a.s)*, s.64, h.46.

Muaviye bin Vahab, Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmeyi terk etme. Meleklerin onun için dua ettiği kimse olmak istemez misin?"⁸⁵

Muhammed bin Müslim, Hz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Kim Hüseyin'i (a.s) hakkını bilerek ziyaret ederse Allah ona kabul edilmiş Bin Hac, eda edilmiş Bin Umre sevabı verir ve onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar."⁸⁶

Reyyan ibni Şebib'ten, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Allah'ın huzuruna günahsız bir halde çıkmak istersen Hüseyin'i (a.s) ziyaret et."⁸⁷

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretindeki muazzam mükâfat ve sevaplara ek olarak İmam'ın

85-*Kâmil'uz Ziyarat*, İbni Kavlaveyh el-Kummi, s.116, h.346; *Bihar'ul Envar*, c.101, s.54, h.11.

86-*Emâli*, Şeyh Tusi, s.214, h.372; *Bihar'ul Envar*, c.100, s.257, h.1; *Bişaret'ul Mustafa*, s.109.

87-*Uyun'u Ahbar'ur Rıza (a.s)*, c.1, s.299, h.58; *Emâli*, Şeyh Saduk, s.192, h.202; *el-İkbal*, c.3, s.29; *Bihar'ul Envar*, c.101, s.103, h.3.

(a.s) ziyaretinin sayısız bereket, getiri ve sırları vardır. Birkaçını zikredecek olursak:

Kubbesinin altında duanın kabul edilmesi. Meleklerin ziyaretçiye dua etmesi. Ehlibeyt'in (a.s), İmam'ın (a.s) kabri şerifini ziyaret edenler için dua etmesi. Ömrü uzatması. Rızkı bollaştırması. İhtiyaçların giderilmesi. Dert; keder, gam ve üzüntünün giderilmesi, (Amel defterinde işlenmiş olan) Kötülüklerin iyiliklerle değiştirilmesi. Bedbahtlığın saadetle değiştirilmesi. Her Ehlibeyt (a.s) taraftarının biricik gayesi olan İmam Hüseyin (a.s) ile haşredilmek. Bütün bu hususlar hakkında sahih ve muteber rivayetler nakledilmiştir.

Ehlibeyt düşmanları, tarih boyunca insanların İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret etmelerini engellemeye ve yasaklamaya; İmam'ın (a.s) kabrini yok etmeye çalışmışlardır. Tarihin kaydettiği üzere gasıp Abbasi halifesi Mütevekkil (I.a) Hicri 236 yılında İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin yıkılması emrini verdi. Bunun üzerine kabrin etrafındaki duvar ve yapılar yıkıldı. Sonra kabrin etrafının tarım alanına dönüştürülmesi; insanların kabri ziyaret etmelerinin yasaklanıp engellenmesi ve kabrin gizlenmesi emrini verdi. Fakat bütün bunlar İmam Hüseyin (a.s) yarenlerinin ziyarette bulunmalarına, Ona selam verme şerefine nail

olmalarına, kubbesinin altında dua etmelerine ve mukaddes makamı etrafında namaz kılmalarına engel olmadı.

Bazı süreç ve zamanlarda bulunan engel, zorluk ve tehlikelere rağmen Ehlibeyt (a.s) yarenleri her dönem ve zamanda İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretine gitmiş; hiç kimse İmam'ın (a.s) ziyaret edilmesinin önünde duramamıştır. Bilakis ziyaret ve ziyaretçi sayısı zamanla yüksek bir artış göstermiş; Hz. Resulullah'ın (s.a.a) torunu, Cennet gençlerinin efendisi, Resulü Azam'ın (s.a.a) reyhan ve sevgilisi, göz bebeği ve kalbinin meyvesi İmam Hüseyin bin Ali'nin (a.s) yarenleri ve taraftarlarından oluşan ziyaretçileri milyonlara ulaşmıştır.⁸⁸

88-Irak kurumlarının açıkladığı istatistiklere göre sadece ve sadece son Erbain merasiminde ziyaretçi sayısı 20 Milyon'u geçmiştir. (Çev.)

GASIP ABBASİ HALİFESİ MÜTEVEKKİL (L.A) ve İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) KABRİNİN YIKIMI

Gasıp Abbasi halifesi Mütevekkil'in (l.a) yapmış olduğu kötü ve ahmakça işlerden birisi de İmam Hüseyin'in (a.s) mukaddes kabrini yıktırıp Ehlibeyt (a.s) taraftarlarına ziyareti yasaklaması ve bunun aksini yapan herkesi cezalandırmak için de yollara nöbetçiler dikmesidir.

Tarihçilerin hepsi şu hususu zikretmişlerdir: Gasıp Abbasi halifesi Mütevekkil, Hicri 236 yılında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) kabri ve etrafındaki duvar ve yapıların yıkılmasını emredip tarlaya dönüştürülmesini; ziyaretinin yasaklanıp kabrinin gizlenmesini emretti.

Suyuti, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin yıkılması ile ilgili şöyle diyor:

"Hicri 236 yılında Hüseyin'in (a.s) kabrinin etrafındaki duvar ve yapılarla beraber yıkılması ve tarlaya dönüştürülmesi; ziyaretinin yasaklanması ve mukaddes kabrinin gizlenmesi emri verildi. Kabir yıkıldı ve çöle dönüştürüldü.

Mütevekkil (I.a) mutaassıp olmakla tanınmıştı. Müslümanlar bu yaptıklarından rahatsız oldular. Bağdatlılar duvar ve mescitlere ona sövgü ve küfürler yazdılar. Şairler de onu eleştiren ve söven şiirler kaleme aldılar. Bu şiirlerden birinde şöyle geçmektedir:

Allah'a ant olsun ki Ümeyye gelmiş oldu ve Peygamber'inin torunu mazlumca katledildi.

Onun akrabaları da (Abbasiler) aynısını yaptılar; ant olsun ki bu Onun yıkılmış kabridir!

Katledilmesine ortak olamadıkları için üzüldüler; kabrine saldırarak onların izini sürdüler!⁸⁹

Bir diğer tarihçi olan İbni Esir de şöyle demiştir: "Mütevekkil (I.a) Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (a.s)'ın kabri ve etrafındaki ev ve yapıların

89-Tarih'ul Hulefa, Suyuti, s.393.

yıkılmasını; kabrin üstüne tohumlar atılıp sulanmasını ve insanların kabre gelişlerinin engellenmesini emretti. Bunun üzerine Mütevekkil'in (I.a) emniyet sorumlusu şöyle bir duyuru yayınladı: "Üç gün sonra kabrin etrafında gördüğümüzü yer altı zindanında hapsedeceğiz!".⁹⁰

İbni Kesir de bu olayı nakletmiş ve şöyle demiştir: "Mütevekkil (I.a) Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (a.s)'ın kabri ve etrafındaki ev ve yapıların yıkılmasını emretti. İnsanlar arasında nida ederek şöyle bir duyuru yapıldı: 'Kim Üç gün sonra burada (kabrin etrafında) görülürse yer altı hücrelerinde hapsedilecektir!'

Bunun üzerine orada (Kerbela'da) hiç kimse kalmadı ve kabrin bulunduğu o bölge tarla yapılarak ekilip sulanan tarım arazisine dönüştürüldü."⁹¹

Bu hadiseyi İbnu Cerir et-Taberi de doğrulamış ve şöyle demiştir: "Mütevekkil (I.a) Hüseyin bin Ali (a.s)'ın kabri ve etrafındaki ev ve yapıların yıkılmasını; kabrin tarlaya dönüştürülmesi ve üstüne tohumlar atılıp sulanmasını ve insanların kabre gelişlerinin engellenmesini emretti. Nakledildiği üzere emniyet sorumlusu o bölge halkına

90-*el-Kâmil fi't Tarih*, İbnu'l Esir, c.6, s.108.

91-*el-Bidayet ven'Nihayet*, İbni Kesir, c.7, s.377.

şöyle bir duyuru yapmış: 'Üç gün sonra kabrin etrafında gördüğümüzü yer altı hücrelerine hapsedeceğiz!' Bunun üzerine insanlar oradan kaçarak oraya yerleşmekten kaçındı. Kabrin olduğu bölge tarlaya dönüştürülerek etrafında tarım yapıldı."⁹²

İbn'ul Cevzi ise şöyle demiştir: "Şüphesiz Mütevekkil (l.a) Hüseyin bin Ali (a.s)'ın kabri ve etrafındaki ev ve yapıların yıkılmasını; kabrin ekilip sulanmasını ve insanların kabre gelişlerinin engellenmesini emretti. Bunun üzerine emniyet sorumlusu o bölgede şöyle bir duyuru yaptı: 'Üç gün sonra kabrin etrafında gördüğümüzü yer altı hücrelerine hapsedeceğiz!' Bunun üzerine insanlar oradan kaçtı ve orada yerleşmekten imtina ettiler. Kabrin olduğu bölge tarlaya dönüştürülerek etrafı ekilip tarım yapıldı."⁹³

Ebu'l Ferec İsfahani, İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin doğrudan Mütevekkil'in (l.a) emriyle yıkıldığını anlatıp şöyle diyor:

"...Bunlardan biri de İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini yerle yeksan edip izlerini silmesi ve kabre çıkan yollar üstüne kontrol noktaları kurdurup ziyarete gelenleri tutuklatıp katletmesi veya iş-

92-Tarih-i Taberi, c.5, s.312.

93-el-Muntazam fi Tarih'il Umem vel'Müluk, İbnu'l Cevzi, c.11, s.238.

kencelerle canlarını çıkarmasıdır."⁹⁴

Daha sonra Ebu'l Ferec İsfahani, lanetli Mütevekkil'in İmam Hüseyin'in (a.s) kutsal makamını yıkması ve Müslümanların mukaddesatını ayaklar altına alarak Peygamberimizin (s.a.a) şehit torunu, cennet gençlerinin efendisinin kabri şerifine tecavüz ederek işlediği menfur suçun ayrıntılarını şöyle naklediyor:

"Ashabından 'Deyzec' adında sonradan Müslüman(!) olan bir Yahudi'yi İmam Hüseyin'in (a.s) kabrine göndererek kabri yerle bir etmesini; izlerini yok etmesini ve etrafında bulunan her şeyin yıkılmasını emretti. O gitti ve kabrin etrafını; duvar ve yapıları yıktı ve kabrin etrafındaki iki yüz parça araziyi yerle bir etti. İmam'ın (a.s) kabrine ulaştığında (emri altındakilerden) hiç kimse kabre yaklaşmadı. Bunun üzerine Yahudi bir topluluğu çağırdılar onlar da kabri yerle bir ederek tırmıkladılar ve kabrin etrafını suladılar. Her bir kontrol noktası arasında Bir Mil olacak şekilde yollara kontrol noktaları kurdular. Gelen her ziyaretçiyi tutuklayıp kendisine gönderdiler.

Muhammed bin Hüseyin el-Eşnâni bana şöyle nakletti: "O günlerde korkarak ve kendimi tehlikeye atarak ziyaret etmeye ahdedtim. Bu işte ba-

94-Mekatil'ut Tâlibiyyin, s.597.

na attarlardan⁹⁵ biri yardım etti. Ziyaret için yola koyulduk; Gadiiriye yakınlarına ulaşana dek gündüz mola veriyor gece yol alıyorduk. Gadiiriye'den gece yarısı çıktık, iki kontrol noktası arasında yürüdük; biz kabre varana dek nöbetçiler uyumuşlardı. Kabri bulamadık; biz de bulana dek koklamaya ve kokunun geldiği yeri aramaya başladık. Kabrin etrafında bulunan kafesi söküp yakmışlardı. Kabri sulayarak kerpiçlerin çatlamasına sebep olmuş ve hendek benzeri bir çukur oluşturmuşlardı.

Ziyaretimizi yapıp kabrin üstüne yüzüstü kapandık. Kabirden daha önce hiç koklamadığım güzel bir koku geliyordu. Yanımda olan Attara: 'Bu hangi kokudur?' diye sordum. Dedi ki: 'Allah'a ant olsun ki bundan önce böylesine güzel bir koku koklamamıştım.'

Ziyaretimizi tamamlayıp kabrin etrafındaki birçok noktaya işaretler koyduk.

Mütevekkil (l.a) katledilince bir grup Tâlibi⁹⁶ ve Ehlibeyt (a.s) taraftarıyla toplanıp kabre gittik. Koyduğumuz işaretleri çıkarıp kabri eski haline getirdik."⁹⁷

95-Parfüm ve koku esansları satıcısı. (Çev.)

96-Hz. Ebu Talib (a.s) soyundan gelen kimse. (Çev.)

97-Mekatil'ut Tâlibiyyin, Ebu'l Ferec İsfahani, s.598-599.

Mütevekkil'in (I.a) işlediği bu büyüklüğü ve tiksindiriciliği tarif edilemez suç ve alçakça kötülöklere rağmen İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini yok edememiş, işte kabri şerifi yüzyıllar boyunca yarenlerinin fener kulesi; âşıklarının kıblesi olmuştur. Nitekim Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman ziyaretine gelmekte; gönül ve kalpler aşkıyla yanıp tutuşmakta, Müminler Zehrih-i Şerifine yakınlaşmak için yarışmakta, Huzurunda dua etmekte ve Onunla (a.s) yüce Allah'a tevessül etmektedirler.

Gasıp Abbasi halifesi Mütevekkil'e (I.a) gelince; hiç kimse onun kabrinin yerini bilmemekte; hiç kimse onu iyilikle anmamakta; bilakis Pak Ehlibeyt İmamlarına (a.s) beslediği şiddetli nefret ve düşmanlığın bir göstergesi olarak İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini yıkması başta olmak üzere işlediği kötülük dolu işlerle tarihin hafızasına kaydedilmiştir.

Hız. İmam Hüseyin (a.s) ise; Kerbela'daki kabri şerifi ve mukaddes makamı her yıl milyonların akın ettiği özgürlerin fener kulesine dönüşmüştür. Ziyaretçilerinin sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır.

Selam Onun üzerine olsun; doğduğu gün, şehit olduğu gün ve diri olarak döneceği gün.

Son duamız; hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ve Allah'ın salât-u selamı Efendimiz Muhammed'e (s.a.a) ve O'nun tertemiz, pak Ehlibeyt'ine olsun...



HADİSLER İŞİĞINDA
**İMAM
HÜSEYİN**

aleyhisselam

DR. ABDULLAH AHMED EL-YUSUF



Bu özet eser, İslam ümmetine Müslümanların önderlerinden olan; susuz, garip ve mazlum olarak şehit edilip kutsiyeti ve saygınlığı ayaklar altına alınan bir **İmam'ı** (a.s) hatırlatmak amacıyla; **İmam Hüseyin (a.s)** hakkında her iki fırkanın ana hadis, siyer ve tarih kitaplarında aktarılan en önemli ve göze çarpan menkıbeleri, faziletleri, üstün özellikleri ve yüce karakterini ele almaktadır.



FATİMA ANA YAYINLARI